

Almanya'nın İrkçilik Sorunu ve Göçmen Politikaları

AfD, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı üzerinden siyaset yapan bir siyasi parti. Bununla beraber bazı Türkiye kökenli yurttaşlar da AfD'ye sempati duyuyor. AfD, göçmen toplulukları arasında ayırım yapıyor mu?

HAYIR! ÇÜNKÜ:

Almanya'da, parlamentodan devlet dairelerine tüm resmi kurumlarda ırkçılık, özellikle de yabancı düşmanlığı derin köklere sahip. İrkçiliğin yükselişinden tek başına AfD sorumlu tutulamaz, AfD'nin bu konuda "tutarlı" olduğu bile söylenebilir. AfD birdenbire ortaya çıkmadı; aksine bir boşluktan yararlanan eski CDU artıkları tarafından kuruldu. Bugün göçmen karşıtlığı/ yabancı düşmanlığı neredeyse meclisteki tüm partilerin ortak tutkallı oldu. Aschaffenburg'ta yaşanan saldırıyı hem AfD hem CDU faşist söylemleri için bir araç haline getirdi. CDU'nun başkanı Merz'in süsleyerek meclise sunduğu göçmen düşmanı yasa tasarisinin içeriğine meclisten "hayır" sesi yükselmedi. Seçim öncesi oy kaygısıyla, bütün siyasetini AfD karşıtlığı üzerinden şekillendiren düzen partileri ise bu konuda samimi değil. Bu nedenle de gitgide birbirine daha çok benzeyen düzen partileri bu konuda gerçekçi bir çözüm ortaya koyamaz. AfD'nin son dönemde bu kadar öne çıkmasının önemli bir nedeni iş dünyasının yani sermaye sınıfının ihtiyaçları ve bu doğrultuda başlattığı kapsamlı operasyondur.

Almanya'da yaşam emekçiler için her gün biraz daha zorlaşıyor. Toplu işten çıkarmalar, düşük ücretler ve kötü çalışma koşulları, artan hayat pahalılığı... Artık kalıcılaşmış bir işsizlik ve gelecek kaygısının yanı sıra günlük ırkçılıkla mücadele etmeye çalışan göçmenler ise tüm bunların sonucunda yetersizlik ve yalnızlık duygusu içinde hem köşesine sınıyor hem de suçu en kolay olana yani bir diğer göçmen topluluğa atabiliyor. Emperyalistlerin çıkardıkları savaşlar sonunda ülkesinde yaşaması olanaksız hale gelen göçmenleri dışlayarak ve çoğu kez gerçeği yansıtmayan "bizim paramızla geçiniyorlar", "Suriyeliler bu kadar para alıyor", "Ukraynalılara şöyle yapılıyor" gibi basmakalıplarla kendini bu "beğenmediği asalaklarla" aynı kefeye koymuyor. Bu bakış açısının, kitlesel göçün üzerinden 60 yıldan fazla zaman geçen "yerleşik" Türkiye kökenlilerde

giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Çünkü sonradan gelen göçmenlerin işlerini elinden alacağını, ücretlerin düşeceğini, belki doktor randevusu alırken gecikmelerin bile bu nedenden kaynaklandığını düşünüyor.

Sorunlarına çözüm arayan milyonlarca emekçi, SPD'siyle, Yeşillerle tüm siyasi partilere dair yaşadığı hayal kırıklığıyla giderek çaresizlik çukuruna düşerken, bunların küçük bir kısmı da AfD'ye sempati duymaya başlıyor. Yani tüm bunlar birer sonuç sevgili dostumuz.

Peki mülteciler ülkelerine geri gönderildiğinde, sınırdışı etmeler gerçekleştiğinde veya yurttaşlık parasında (Bürgergeld) kesinti yapıldığında her şey düzelecek mi?

HAYIR! ÇÜNKÜ:

Bugün göçmen sorununu yaratan bu düzenin ta kendisidir. Hâlâ Suriye'de paylaşım savaşı devam ederken, Filistin'de, Ukrayna'da, Lübnan'da bombalar patlarken nasıl mümkün olacak bu? Kayıt dışı çalışmanın, taşeronlaşmanın, işsizliğin, evsizliğin kaynağı "yabancılar" değil, sermaye düzeninin kar hırsıdır sevgili dostumuz. Onların tek düşündüğü, kasalarını daha da doldurmak; emekçilerin insanca yaşayıp yaşamadıkları umurlarında değil. Göçmenler hedef gösterilerek gerçeklerin üzeri örtülüyor. Asıl amaçları, aynı kötü yaşam koşullarını paylaşan çoğunluğun bölünmesini ve birbirine düşmanca bakmasını sağlamak.

Alman ekonomisinin resesyonda olduğu söyleniyor. O zaman bize silah sanayiinin neden bu denli çok kâr ettiğini anlatsınlar: Savaş olduğu için mi kâr ediyor şirketler yoksa kâr etmesi için mi çıkarılıyor bu savaşlar?

Türkiye Komünist Partisi (TKP) seni bu ikiyüzlülük karşısında sınıfının yanında örgütlenmeye çağırıyor – ÇARESİZ DEĞİLSİN!

**Türkiye Komünist Partisi
Almanya Örgütleri
Şubat 2025**



Almanya'nın Irkçılık Sorunu ve Göçmen Politikaları

AfD, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı üzerinden siyaset yapan bir siyasi parti. Bununla beraber bazı Türkiye kökenli yurttaşlar da AfD'ye sempati duyuyor. AfD, göçmen toplulukları arasında ayırım yapıyor mu?

HAYIR! ÇÜNKÜ:

Almanya'da, parlamentodan devlet dairelerine tüm resmi kurumlarda ırkçılık, özellikle de yabancı düşmanlığı derin köklere sahip. Irkçılığın yükselişinden tek başına AfD sorumlu tutulamaz, AfD'nin bu konuda „tutarlı“ olduğu bile söylenebilir. AfD birdenbire ortaya çıkmadı; aksine bir boşluktan yararlanan eski CDU artıkları tarafından kuruldu. Bugün göçmen karşıtlığı/ yabancı düşmanlığı neredeyse meclisteki tüm partilerin ortak tutkallı oldu. Aschaffenburg'ta yaşanan saldırıyı hem AfD hem CDU faşist söylemleri için bir araç haline getirdi. CDU'nun başkanı Merz'in süsleyerek meclise sunduğu göçmen düşmanı yasa tasarisinin içeriğine meclisten „hayır“ sesi yükselmedi. Seçim öncesi oy kaygısıyla, bütün siyasetini AfD karşıtlığı üzerinden şekillendiren düzen partileri ise bu konuda samimi değil. Bu nedenle de gitgide birbirine daha çok benzeyen düzen partileri bu konuda gerçekçi bir çözüm ortaya koyamaz. AfD'nin son dönemde bu kadar öne çıkmasının önemli bir nedeni iş dünyasının yani sermaye sınıfının ihtiyaçları ve bu doğrultuda başlattığı kapsamlı operasyondur.

Almanya'da yaşam emekçiler için her gün biraz daha zorlaşıyor. Toplu işten çıkarmalar, düşük ücretler ve kötü çalışma koşulları, artan hayat pahalılığı... Artık kalıcılaşmış bir işsizlik ve gelecek kaygısının yanı sıra günlük ırkçılıkla mücadele etmeye çalışan göçmenler ise tüm bunların sonucunda yetersizlik ve yalnızlık duygusu içinde hem köşesine sınıyor hem de suçu en kolay olana yani bir diğer göçmen topluluğa atabiliyor. Emperyalistlerin çıkardıkları savaşlar sonunda ülkesinde yaşaması olanaksız hale gelen göçmenleri dışlayarak ve çoğu kez gerçeği yansıtmayan „bizim paramızla geçinmiyorlar“, „Suriyeliler bu kadar para alıyor“, „Ukraynalılara şöyle yapılıyor“ gibi basmakalıplarla kendini bu „beğenmediği asalaklarla“ aynı kefeye koymuyor. Bu bakış açısının, kitlesel göçün üzerinden 60 yıldan fazla zaman geçen „yerleşik“ Türkiye kökenlilerde

giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Çünkü sonradan gelen göçmenlerin işlerini elinden alacağını, ücretlerin düşeceğini, belki doktor randevusu alırken gecikmelerin bile bu nedenden kaynaklandığını düşünüyor.

Sorunlarına çözüm arayan milyonlarca emekçi, SPD'siyle, Yeşillerle tüm siyasi partilere dair yaşadığı hayal kırıklığıyla giderek çaresizlik çukuruna düşerken, bunların küçük bir kısmı da AfD'ye sempati duymaya başlıyor. Yani tüm bunlar birer sonuç sevgili dostumuz.

Peki mülteciler ülkelerine geri gönderildiğinde, sınır dışı etmeler gerçekleştiğinde veya yurttaşlık parasında (Bürgergeld) kesinti yapıldığında her şey düzelecek mi?

HAYIR! ÇÜNKÜ:

Bugün göçmen sorununu yaratan bu düzenin ta kendisidir. Hâlâ Suriye'de paylaşım savaşı devam ederken, Filistin'de, Ukrayna'da, Lübnan'da bombalar patlarken nasıl mümkün olacak bu? Kayıt dışı çalışmanın, taşeronlaşmanın, işsizliğin, evsizliğin kaynağı „yabancılar“ değil, sermaye düzeninin kar hırsıdır sevgili dostumuz. Onların tek düşündüğü, kasalarını daha da doldurmak; emekçilerin insanca yaşayıp yaşamadıkları umurlarında değil. Göçmenler hedef gösterilerek gerçeklerin üzeri örtülüyor. Asıl amaçları, aynı kötü yaşam koşullarını paylaşan çoğunluğun bölünmesini ve birbirine düşmanca bakmasını sağlamak.

Alman ekonomisinin resesyonda olduğu söyleniyor. O zaman bize silah sanayiinin neden bu denli çok kâr ettiğini anlatsınlar: Savaş olduğu için mi kâr ediyor şirketler yoksa kâr etmesi için mi çıkarılıyor bu savaşlar?

Türkiye Komünist Partisi (TKP) seni bu ikiyüzlülük karşısında sınıfının yanında örgütlenmeye çağırıyor – ÇARESİZ DEĞİLSİN!

**Türkiye Komünist Partisi
Almanya Örgütleri
Şubat 2025**

